



Over zware klokken en fijne weetjes

We vertrekken in het ene pareltje van Gent, de St-Baafsabdij, met zicht op dat andere pareltje van Gent, het belfort. Onderweg vertelt de gids graag kleine weetjes over zware klokken en grote verhalen over fijne belletjes. Als kers op de taart eindigen we tussen de klokken van de beiaard van het belfort. Met zicht op St-Baafsabdij natuurlijk.

Duur van de rondleiding: 1,5 à 2 uur

Prijs: De prijs voor een gids is 80 euro + toegangsticket voor het Belfort.
Per gids kunnen er max. 25 personen mee.